



Van de redactie

Een paar jaar geleden ontmoette ik een vrouw die "helemaal klaar" was met haar "egoïstische" man. "Als je het mij vraagt", voegde ze eraan toe, "is hij narcistisch."

Ze waren dertig jaar getrouwd en hadden dertig jaar gestreden. De kinderen waren de deur uit en toen ontdekte ze dat het zo niet langer meer kon. Ze kwam liefde en aandacht te kort en dat deed wat met haar. Ze werd als een ijskonijn.

Vrienden, familieleden en een diaken kwamen in actie. Ieder ontfermde zich over een van de twee, sommigen over beiden.

Op dringend advies van familieleden kwam er een diagnose. De man was niet narcistisch, maar autistisch. Het echtpaar vond passende therapie en ging weer bij elkaar wonen. Stukje bij beetje vonden ze een nieuwe manier om met elkaar om te gaan. Wat een zegen voor het echtpaar en hun kinderen!

Niet ieder echtpaar kan door de omgeving worden geholpen. "Op weg met de ander" is daarom met het Therapeutisch Centrum GGZ Lelystad een samenwerking begonnen om partners van mensen met autisme te begeleiden. Om vrouwen of mannen die er helemaal klaar mee zijn, te helpen. Met als doel het huwelijk –als het enigszins kan– leefbaarder te maken. Omdat wij als christelijke organisatie inzien dat het huwelijk de hoeksteen van de samenleving is. Het huwelijk waarop satan vele pijlen heeft gericht om het te vernietigen. Pijlen vanuit de individualistische gedachte "Als ik het maar fijn heb." Pijlen vanuit een nieuwe date: eindelijk iemand die naar mij luistert. Soms begrijpelijk, maar o zo gevaarlijk. De trouwtekst die het echtpaar dertig jaar geleden had ontvangen werd bevestigd en gaf een vernieuwde verbinding. In dit lijden liet de Heere zich niet onbetuigd. Ja, door dit lijden werd Hij zelfs verheerlijkt.

Jenneke Wolvers-ten Hove



10

Ik vind het heel fijn om zo vrij te zijn



06

Echte
aandacht
voor de partner
van iemand
met autisme

Inhoud

- 4 Meditatie
Vreugde in het doen van barmhartigheid
- 6 Interview
*Echte aandacht voor de partner
van iemand met autisme*
- 10 Interview
Wonen in Het Tuinhuis

- 16 Lezing
Pastoraat aan gehandicapten
- 20 Medisch-Praktisch
Medische ethiek
- 24 Column
Made by God