



Van de redactie

Het leven van mensen met een beperking is kwetsbaar. Vereniging Op weg met de ander wil hen beschermen tegen vooroordelen als: "Het leven van kinderen met Down is een leven vol zorg, voor het kind een ondraaglijk lijden en voor de ouders te belastend", "Mensen met een arbeidshandicap kosten werknemers te veel energie, we betalen liever de boete dan dat wij beginnen met het creëren van een plek" en "Ouders van kinderen met ADHD of autisme kunnen hun kinderen niet loslaten; die ouders hebben waarschijnlijk zelf een probleem."

Het bijzondere is dat als je met ouders van een kind met het down, ADHD of autisme, of met het kind zelf of met een arbeidsgehandicapte praat, moet je vaak je negatieve denkbeelden bijstellen. Door het gesprek krijg je beter zicht op de nadelen, maar ook de voordelen van een beperking. Want die zijn er!

We zullen onze negatieve denkbeelden moeten loslaten. Kinderen met een sociale beperking de ruimte geven, arbeidsgehandicapten kansen geven op de arbeidsmarkt en kinderen met het syndroom van Down in de moederschoot beschermen.

Ook in dit nummer lezen we mooie voorbeelden van anders vasthouden. Wij blijven positieve voorbeelden met elkaar delen. Laten we niet de handicap voorop stellen, maar de mens met zijn beperking leren kennen.

En vergeet natuurlijk niet de petitie #andersnietminder te tekenen op www.petities24.com/andersnietminder!

Jenneke Wolvers-ten Hove



10

Alie Mostert:
"Als ik bij Nathalie kom **kriebel** ik haar hand een beetje, daar valt ze van **in slaap**"

Inhoud



**Jongerendag
28 maart**

26

- 4 Meditatie
Loslaten
- 6 Interview
"Hij is Degene die je kind kan zien als jij dat niet kunt"
- 10 Reportage
"Loslaten? Dat kan ik niet"
- 14 Medisch-praktisch
Loslaten van je gehandicapte kind
- 19 Uitnodiging
Jongerendag
- 24 Verslag
"Gevoel zorgwerker en hulpvrager is goed moreel kompas"