

## **Verslag Jongerendag Op weg met de Ander**

Het is zaterdagochtend 4 november 2017, 09.30 uur. In de keuken van het Van Lodenstein College zijn een aantal vrijwilligers al druk bezig met koffie inschenken en de lunch klaarmaken. Ondertussen stoppen er taxi's voor de deur van de school en komen de jongeren binnen. Er wordt kennism gemaakt en bijgepraat. Iedereen is mooi op tijd en we starten om half 11 met het programma.

Thema van deze bezinnende morgen is: **De aanwezigheid van God.**

Jenneke vertelt ter inleiding een mooi verhaal waarin Gods voorzienigheid centraal staat.

Na het gebed komt dominee Den Admirant aan het Woord. Hij houdt een lezing over het thema: 'Hij is niet ver', dat is ook de titel van één van zijn boeken. Handelingen 17 : 27 en 28 is het uitgangspunt. De dominee stelt ons eerst een vraag: Ervaar je Gods aanwezigheid in jouw leven? Of juist niet? Een andere vraag is hoe je God kunt zoeken en ervaren. Soms zijn er hele bijzondere ontmoetingen met God, maar die ontmoeting zit ook in een dag als vandaag. De aanwezigheid van God kun je dus ook opmerken in de gewone dingen.

Er kunnen dingen gebeuren in je leven waardoor je je afvraagt: God, waar bent U? Maar soms moet je je vragen even parkeren. Wij zijn geneigd om te denken: Ik ervaar het niet dat God er is dus... Hij is er niet.

We kijken naar wat we vanuit de Bijbel kunnen leren over Gods aanwezigheid. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, om met Hem in contact te komen. Door de zonde kennen wij God niet meer, maar gelukkig wil God de verbinding met de mens herstellen door middel van Zijn Zoon.

Als wij ons ver van God weten, mogen we de Heere vragen of Hij Zich aan ons wil openbaren. God spreekt tot ons door Zijn Woord. God kan op een verborgen manier aanwezig zijn. We mogen vertrouwen op Gods beloften in Zijn Woord aan ons gegeven. Waar Gods gemeente samenkomt, dáár is God. Zijn Geest maakt ons hart verslagen door de zonde, maar ook verwonderd over Gods genade.

Als de zon achter de wolken verdwijnt, zien we die niet meer, maar de zon is er nog wel! Zo is het ook als je niets van God ervaart, dan is Hij er gelukkig nog wel. De ervaring van Gods afwezigheid kan het gevolg zijn van zonden of omdat God je beproeft.

Breng je zorgen voortdurend bij de Heere. Zoek de Heere Jezus!

Na nog wat muzikale interactie schuiven we aan tafel en genieten we gezellig van een goed verzorgde lunch. Daarna begeven we ons naar de sportzaal, want we hebben ook een sportief onderdeel op deze dag. Twee gymdocenten hebben dit voorbereid. Of je nu rijdt of loopt, snel of langzaam vooruitkomt, het warming-up parcours is voor iedereen hetzelfde. Echt *Op weg met de Ander!* Daarna gaan we in groepen uit elkaar om verschillende ballspellen te doen. Dat is zweten, maar wel erg leuk.

Na een passende afsluiting van de dag keren we voldaan huiswaarts. Het is een regenachtige dag! Maar achter de wolken schijnt de zon!

***Johan Wijland***