

Boek over de kerkgeschiedenis van Langstraat

Het begon allemaal toen iemand op een avond onze kerk bezocht voor informatie over het verleden. Zijn plan was om de geschiedenis van alle kerken op het eiland Goeree-Overflakkee te verzamelen in een boek. Er bleek meer informatie voorhanden te zijn dan gedacht. Omdat deze man maar een beperkt deel nodig had ontstond het idee om een eigen boek te maken, waar heel de kerkgeschiedenis van Langstraat in zou staan. Maar de grote vraag was wie dat boek dan zou gaan schrijven! Mijn vader zei toen voor de grap tegen mij: 'Dat lijkt me een mooie taak voor jou.' Waarschijnlijk was dit met het idee dat ik dat toch nooit zou doen. Maar ik heb het toch serieus genomen en ben aan de slag gegaan. Nu, bijna 10 jaar later, ben ik de laatste hand aan het leggen aan dit bewuste boek.

Omdat er geen archief beschikbaar was van de hervormde gemeente Langstraat heb ik uit alle hoeken en gaten informatie bijeengesprokkeld en een eigen archief samengesteld. Mijn vader had nog oude notulenboeken liggen en in combinatie met wat foto's en kopieën van oude krantenartikelen heb ik zelf dit kerkarchief gemaakt. Omdat Langstraat deel is gaan uitmaken van de grotere hervormde gemeente Ooltgensplaat met *wel* een kerkarchief, heb ik ook daar verschillende dingen vandaan gehaald.

Nadat ik hier jaren aan heb gewerkt, heb ik besloten alvast een voorpublicatie uit te geven. Dit betreft een boekje uit de kerkgeschiedenis van Langstraat dat 100 jaar geleden uitgegeven is. Dit boekje was verloren gegaan, maar omdat ik de tekst wel in mijn bezit had, heb ik besloten dit opnieuw uit te geven.

Inmiddels ben ik bezig met de opmaak van mijn boek. Over de inhoud van mijn boek zal ik het nu niet verder hebben. Zodra het boek af is, kunnen jullie dit allemaal zelf lezen. Wel wil ik dit stukje afsluiten met wat het belangrijkste is en blijft door de kerkgeschiedenis heen: steeds weer is gebleken en ook nu nog blijkt: des HEEREN werken zijn zeer groot!

Arjo van Gils